

Bundel 4

Videoclips en filmpjes

We maakten een selectie van **videoclips** (met bijhorende Engelstalige songtekst en Nederlandse vertaling ervan) en **filmpjes**; **ideaal om te gebruiken als intro om het LGBT+-thema in de klas te bespreken en betrokkenheid te vergroten**. Voor elke graad is er een aanbod, maar neem gerust ook eens een kijkje in het aanbod voor de andere graden, om te zien welke videoclip of welk filmpje het beste past in de klas.

Werkwijze:

1. Kies een videoclip of filmpje uit het aanbod (pag. 2-4).
2. Laat leerlingen het filmpje of de videoclip analyseren en geef kijk- en luisteropdrachten.

Tips bij het bespreken van een videoclip:

Stap 1: Songtekst

Bezorg leerlingen de bijhorende songtekst (vanaf pagina 5) van de videoclip. Beluister klassikaal het liedje terwijl de leerlingen de tekst meelesen.

Stap 2: Bespreek de songtekst

Stel enkele vragen na het beluisteren/lezen van de songtekst (zonder de videoclip te hebben bekeken):

wat vind je van het liedje; waarover gaat het liedje; wat vind je van de tekst/inhoud van de song; hoe denk je dat de videoclip eruit gaat zien, etc.?

Stap 3: Toon de videoclip

Bekijk eventueel de videoclip een tweede keer om een nog betere kijk te krijgen op bepaalde scènes/situaties.

Stap 4: Bespreek de videoclip

Wat vind je ervan; waarover gaat het; waarom wordt de boodschap gezonden; voor wie is de boodschap bedoeld; welk verhaal wordt er verteld; is het een realistisch verhaal; zou je hetzelfde gedaan hebben als het hoofdpersonage; hoe is het verhaal opgebouwd en met welke personages; zijn die personages realistisch, past het verhaal van de songtekst bij de videoclip, etc.?

Filmpjes

Bespreek na het bekijken van het filmpje de inhoud.

Jeugdjournaal NOS

verslag over Paarse Vrijdag (de Nederlandse variant van PAARS) in het secundair onderwijs in Nederland. (2:57 minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=OnGO8Hc1G_w&t=114s

'Pretend'

Een LGBTQ-kortfilm over een lesbisch meisje dat zichzelf probeert te zijn. (4:05 minuten)

<https://www.youtube.com/watch?v=svRtuAVdYDI>

Imran

Gesprek met de Nederlandse student Imran, die als jongere met een migratieachtergrond uit de kast kwam en zijn weg vond in het leven. (6:00 minuten)

<https://www.youtube.com/watch?v=Y9PEv6pz2tk&t=57s>

'In a Heartbeat'

Van Beth David en Esteban Bravo.

Animatiefilmpje zonder tekst over een jongen die verliefd is op een andere jongen. (4:05 minuten)

<https://www.youtube.com/watch?v=sAaqLIsOmCE>

Videoclips

Hieronder vind je een overzicht van videoclips, met een korte inhoud van de clips en de rechtstreekse link naar YouTube.

Aanbevolen voor eerste, tweede en derde graad:

Macklemore en Ryan Lewis – Same Love

Thema	Liefde is liefde, met een pleidooi voor de legalisering van het homohuwelijk.
Samenvatting	<p>Macklemore, een zeer bekende heteroseksuele Amerikaanse rapper (pseudoniem van Ben Haggerty) en producer Ryan Lewis wilden met dit nummer taboes doorbreken en laten zien dat liefde tussen twee mannen of twee vrouwen precies hetzelfde is als tussen man en vrouw. Het nummer kwam uit in 2012, toen in de VS veel ophef was rond een referendum dat een wet kon verwerpen of goedkeuren die een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseert. Het nummer 'Same Love' gaat over het legaliseren van het homohuwelijk en het bestrijden van homofobie. De raps worden afgewisseld met een emotioneel gezongen ballade van Mary Lambert aan haar vriendin.</p> <p>Omdat in de hiphopwereld, waar Macklemore actief is, homoseksualiteit in een slecht daglicht stond, vond hij het zijn plicht om daar iets aan te veranderen; niet in het minst omdat zijn vier ooms homoseksueel zijn. Mede door Macklemore wordt er in de hiphopwereld nu anders gekeken naar LGBT+-personen.</p> <p>De hoesomslag van de single toont een foto van Macklemore's oom John en zijn partner Dean.</p>
Genre	Muziekclip
Link	https://www.youtube.com/watch?v=h1VBg7_08n0

Tom Goss – More Than Temporary – A Gay Love Story

Thema	Het verlangen naar liefde en een duurzame (LGBT+-)relatie.
Samenvatting	<p>Het hoofdpersonage ziet heel wat LGBT+-koppels die (nog steeds) verliefd zijn op elkaar. Terwijl hij naar ieder koppel kijkt fantaseert hij over de toekomst van zijn eigen relatie, met de jongen die hij heeft leren kennen.</p> <p>De koppels zijn in werkelijkheid ook echte en hechte koppels.</p>
Genre	Muziekclip
Link	https://www.youtube.com/watch?v=kaU7NaLg1oU

Aanbevolen voor tweede en derde graad:

Rosendale – This is what it's like to be gay

Thema	Holebifobie en de impact ervan op LGBT+-personen.
Samenvatting	De singer-songwriter zingt vanuit eigen ervaring hoe het is om homo te zijn.
Genre	Muziekclip (waar de tekst centraal staat).
Link	https://www.youtube.com/watch?v=6FELfCrslos

Tom Goss – Son of a Preacher Man

Thema	LGBT+ en de kerk.
Samenvatting	Veel van de liedjes en muziekvideo's van Tom Goss, die openlijk homo is, gaan over LGBT+-kwesties. In deze videoclip preekt een predikant 'dat je jezelf geen christen kan noemen als je homoseksualiteit goedkeurt'. Zonder dat de predikant het weet heeft hij echter een zoon die op jongens valt en die verliefd is op een andere jongen. Als de jongens betrappt worden door de predikant, brengt hun relatie veel negatieve reacties teweeg in beide families. De jongens zijn radeloos, maar op het einde van de clip kiezen ze toch voor elkaar en gaan ze hand in hand de kerk uit...
Genre	Muziekclip
Link	https://www.youtube.com/watch?v=wJStTqPmcMY

Aanbevolen voor derde graad:

Wrabel – The Village

Thema	Transgender/Genderexpressie en genderidentiteit.
Samenvatting	Een meisje voelt zich meer jongen en wordt niet begrepen en geaccepteerd door zijn familie zoals hij is. Uiteindelijk kiest de trans man ervoor om zichzelf te zijn. 'In de natuur zal een zwerm vogels iedere andere vogel aanvallen die kleurrijker is dan de andere, omdat anders zijn wordt gezien als een bedreiging.'
Genre	Muziekclip
Link	https://www.youtube.com/watch?v=tilsrO-3gcQ

Songteksten

Macklemore & Ryan Lewis – Same Love

When I was in the 3rd grade I thought that I was
gay 'cause I could draw,
My uncle was and I kept my room straight

I told my mom, tears rushing down my face, she's
like,
"Ben you've loved girls since before pre-K"

Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she?

A bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like "Yeah, I'm good a
little league"

A pre-conceived idea of what it all meant
For those who like the same sex had the
characteristics

The right-wing conservatives think its a decision
And you can be cured with some treatment and
religion

Man-made, rewiring of a pre-disposition. Playing
God

Ahh nah, here we go

America the brave

Still fears what we don't know And God loves all
his children it's somehow forgotten

But we paraphrase a book written 3,500 hundred
years ago

I don't know

And I can't change

Even if I tried

Even if I wanted to

And I can't change

Even if I tried

Even if I wanted to

My love, my love, my love

She keeps me warm

She keeps me warm

She keeps me warm

She keeps me warm

If I was gay I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
"Man that's gay" Gets dropped on the daily
We've become so numb to what we're sayin'

Toen ik in het derde leerjaar zat, dacht ik dat ik homo was
omdat ik kon tekenen,

Mijn oom was homo en ik hield mijn kamer netjes
(*straight/hetero*)

Ik vertelde het tegen mijn moeder, terwijl de tranen over
mijn wangen stroomden

Ze antwoordde: "Ben, je hield al van meisjes nog vóór je
op de kleuterschool zat"

Te gek man, ja, ik geloof dat ze daar wel een punt had,
nietwaar?

Een hoop stereotypen in mijn hoofd

Ik herinner me dat ik dacht dat het allemaal wel redelijk
oké was

Een vooropgezet idee over wat het allemaal betekende
Want diegenen die van hetzelfde geslacht houden
hebben de kenmerken

De rechtse conservatieven denken dat het een keuze is
En dat je kan genezen met wat behandeling en
religie

Door de mens gemaakte herbedrading van een van te
voren bepaalde aanleg. Voor God spelen

O nee, hier gaan we

Amerika de dappere

Is nog steeds bang van wat we niet kennen. En dat God
van al zijn kinderen houdt wordt op een of andere manier
vergeten

Maar we vertellen een boek na dat 3500 jaar geleden
geschreven werd

Ik weet het niet

En ik kan niet veranderen

Ook al zou ik het proberen

Ook al zou ik het willen

En ik kan niet veranderen

Ook al zou ik het proberen

Ook al zou ik het willen

Mijn lief, mijn lief, mijn lief

Ze houdt me warm (x4)

Als ik homo zou zijn zou ik denken dat hiphop me haat
Heb je de laatste tijd de YouTube-acties gelezen?

"Man, da's gay" wordt dagelijks gezegd

We zijn zo ongevoelig geworden voor wat we tegen
elkaar zeggen

Our culture founded from oppression
 Yeah, we don't have acceptance for 'em
 Call each other faggots behind the keys of a
 message board
 A word rooted in hate, yet our genre still ignores
 it
 Gay is synonymous with the lesser
 It's the same hate that's caused wars from
 religion
 Gender to skin color the complexion of your
 pigment
 The same fight that lead people to walk-outs and
 sit-ins,
 It's human rights for everybody
 There is no difference
 Live on! And be yourself!
 When I was in church, they taught me something
 else
 If you preach hate at the service Those words
 aren't anointed
 And that Holy Water, that you soak in is then
 poisoned
 When everyone else is more comfortable
 remaining voiceless
 Rather than fighting for humans, that have had
 their rights stolen
 I might not be the same But that's not important

No freedom 'til we're equal
 Damn right I support it

I don't know
 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 My love, my love, my love
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm

We press play Don't press pause
 Progress, march on!
 With a veil over our eyes
 We turn our back on the cause
 'Till the day That my uncles can be united by law

Kids are walkin' around the hallway

Plagued by pain in their heart
 A world so hateful, some would rather die than
 be who they are

Onze cultuur is ontstaan uit onderdrukking
 Ja, we hebben geen verdraagzaamheid voor elkaar
 We noemen elkaar 'janetten' achter ons toetsenbord

Een woord geworteld in haat, toch negeert ons
 muziekgenre dit nog steeds
 Homo is synoniem voor het mindere
 Het is dezelfde haat die oorlogen veroorzaakt door
 religie
 Of door geslacht of huidskleur, de kleur van je
 pigment
 Dezelfde strijd die mensen heeft geleid tot walk-outs en
 sit-ins
 Mensenrechten voor iedereen
 Er is geen verschil
 Leef verder! En wees jezelf!
 Toen ik in de kerk was, leerden ze me iets
 anders
 Als je haat predikt tijdens de dienst, zijn die woorden niet
 gezalfd
 En dat wijwater waar je in weekt is dan
 vergiftigd
 Als alle anderen zich meer op hun gemak voelen om er
 niets tegenin te brengen
 In plaats van te vechten voor mensen wiens rechten zijn
 afgepakt
 Ik mag dan misschien niet meer dezelfde zijn, maar dat is
 niet belangrijk
 Geen vrijheid totdat we gelijkwaardig zijn
 Dat steun ik verdomd zeker

Ik weet het niet
 En ik kan niet veranderen
 Ook al zou ik het proberen
 Ook al zou ik het willen
 Mijn lief, mijn lief, mijn lief
 Ze houdt me warm (x4)

We drukken op 'Play' Druk niet op 'pauze'
 Ga vooruit, marcheer verder!
 Met een sluier over onze ogen
 Keren we onze rug naar de strijd
 Tot de dag waarop mijn ooms verenigd kunnen worden
 door de wet
 Zullen kinderen door de gangen van de schoolgebouwen
 lopen
 Geplaagd door pijn in hun hart
 Een wereld met zoveel haat, dat sommigen liever zouden
 sterven dan te zijn wie ze zijn

And a certificate on paper
 Isn't gonna solve it all, but it's a damn good place
 to start
 No law's gonna change us
 We have to change us. Whatever God you believe
 in
 We come from the same one
 Strip away the fear
 Underneath it's all the same love
 About time that we raised up

And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to
 And I can't change
 Even if I tried
 Even if I wanted to

My love, my love, my love
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm
 She keeps me warm

Love is patient, love is kind
 Love is patient
 Love is kind (Not crying on Sundays)
 Love is patient, (Not crying on Sundays) love is
 kind (I'm not crying on Sundays)
 Love is patient, (Not crying on Sundays) love is
 kind(I'm not crying on Sundays)
 Love is patient, (Not crying on Sundays) love is
 kind(I'm not crying on Sundays)
 Love is patient, love is kind

En een boterbriefje
 Gaat het niet allemaal oplossen, maar het is een verdomd
 goed begin
 Geen enkele wet gaat ons veranderen
 We moeten onszelf veranderen. In welke God je ook
 gelooft
 We zijn allen afkomstig van dezelfde
 Ontdoe je van de angst
 Daaronder is het allemaal dezelfde liefde
 Hoog tijd dat we opstaan

En ik kan niet veranderen
 Ook al zou ik het proberen
 Ook al zou ik het willen
 En ik kan niet veranderen
 Ook al zou ik het proberen
 Ook al zou ik het willen

Mijn lief, mijn lief, mijn lief
 Ze houdt me warm (x4)

Liefde is geduldig, liefde is aardig
 Liefde is geduldig
 Liefde is aardig (ik huil niet op zondagen)
 Liefde is geduldig, (ik huil niet op zondagen) liefde is
 aardig (ik huil niet op zondagen)
 Liefde is geduldig, (ik huil niet op zondagen) liefde is
 aardig (ik huil niet op zondagen)
 Liefde is geduldig, (ik huil niet op zondagen) liefde is
 aardig (ik huil niet op zondagen)
 Liefde is geduldig, liefde is aardig

Tom Goss - More Than Temporary - A Gay Love Story

One more down, 14 hours
Breathe aloud, the simplest sound of you

Oh, this could be love
Feels like it's something more than temporary
Oh, I'm just waking up
It's more than the sun that greets this Sunday morning
now

Subtle lips, sweetest kiss
Feigning risk, while sinking ships, it's true
All because of you

Oh, this could be love
It feels like it's something more than temporary
Oh, I'm just waking up
It's more than the sun that greets this Sunday morning
now

So take a chance on me, and I'll take a chance on you
Before we're just what was

Oh, this could be love
It feels like it's something more than temporary
Oh, I'm just waking up
It's more than the sun that greets this Sunday morning

Oh, this could be love
It feels like it's something more than temporary
Oh, I'm just waking up
It's more than the sun that greets this Sunday morning

Nog één keer, 14 uur
Adem hardop, het eenvoudigste geluid van jezelf

Oh, dit zou liefde kunnen zijn
Het voelt alsof het meer is dan tijdelijk
Oh, ik word net wakker
Het is meer dan de zon die nu deze zondagmorgen
begroet

Subtiele lippen, zoetste kus
Risico veinzen, terwijl schepen zinken, het is waar
Allemaal door jou

Oh, dit zou liefde kunnen zijn
Het voelt alsof het iets meer is dan tijdelijk
Oh, ik word net wakker
Het is meer dan de zon die deze zondagmorgen nu
begroet

Dus grijp je kans met mij, en ik zal ook jou een kans
geven
Voordat we enkel iets zijn geweest

Oh, dit zou liefde kunnen zijn
Het voelt alsof het iets meer is dan tijdelijk
Oh, ik word net wakker
Het is meer dan de zon die deze zondagochtend
begroet

Oh, dit zou liefde kunnen zijn
Het voelt alsof het iets meer is dan tijdelijk
Oh, ik word net wakker
Het is meer dan de zon die deze zondagochtend
begroet

Rosendale - This is what it's like to be gay

When I was young I felt lonely
 I thought I'd never find somebody else like me
 In a playground full of big bullies
 "You should go and hang out with the girls" they teased
 Little jokes and silly names
 It's all fun and games
 But now I'm at the bar with all of my good mates
 And one of them asks what it's like to be gay

So I say
 People stare when you're holding hands
 And make you feel like you're only half a man
 Strangers flash you crooked smiles
 That's why I don't get out for more than just a while

People mock and people shame
 'Cause they think I'm strange
 But I pick the pieces up and just move on
 Somehow I find the patience to keep me strong

Now when I turn on the TV
 It's rainbow clouds and rainbow crowds across the screen
 But I have never found my peace
 My hidden scars and troubled heart took over me

You don't know what it feels like
 To cry out your eyes
 At 4 in the morning when nobody's around
 And you can finally scream out loud and proud

'Cause people stare when you're holding hands
 And make you feel like you're only half a man
 Strangers flash you judgy eyes (ಠ_ಠ)
 That's why I don't get out for more than just a while

When you were young you made big plans
 But they think you're damned
 So you let the tough guys troll, the haters hate

Cause this is what it's like
 What it's like to be gay
 What it's like
 This is what it's like
 'Cause this is what it's like
 What it's like to be gay
 What it's like

Toen ik jong was, voelde ik me eenzaam
 Ik dacht dat ik nooit iemand anders zoals mij zou vinden
 In een speeltuin vol grote pestkoppen
 "Je zou met de meisjes moeten rondhangen", plaagden ze
 Kleine grappen en onnozele scheldnamen
 Het is allemaal leuk en het zijn maar spelletjes
 Maar nu zit ik aan de bar met al mijn goede vrienden
 En een van hen vraagt hoe het is om homo te zijn

Dus zeg ik
 Mensen staren je aan als je elkaars hand vasthoudt
 En geven je het gevoel dat je geen echte vent bent
 Vreemdelingen laten je een valse glimlach zien
 Daarom blijf ik niet te lang plakken als ik uitga

Mensen bspotten je en mensen maken je belachelijk
 Omdat ze denken dat ik raar ben
 Maar ik raap de brokstukken op en ga gewoon verder
 Op de een of andere manier vind ik het geduld om me sterk te houden

Als ik nu de tv aanzet
 Zie ik regenboogwolken en regenboogmenigten op het scherm
 Maar ik heb nooit mijn rust gevonden
 Overweldigd door mijn verborgen littekens en onrustig hart

Je weet niet hoe het voelt
 Om je ogen uit te wenen
 Om 4 uur 's ochtends wanneer er niemand in de buurt is
 En je het eindelijk luid en trots kan uitschreeuwen

Omdat mensen staren als je elkaars hand vasthoudt
 En je het gevoel geven dat je maar een halve vent bent
 Vreemdelingen bekijken je met ogen vol wantrouwen (ಠ_ಠ)
 Daarom blijf ik niet te lang plakken als ik uitga
 Toen je jong was maakte je grote plannen
 Maar ze denken dat je verdoemd bent
 Dus laat je de stoere jongens vrolijk trollen, de haters haten

Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn
 Hoe het is
 Dit is hoe het is
 Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn
 Hoe het is

This is what it's like
 'Cause this is what it's like
 What it's like to be gay

You might have clicked this song
 'Cause you thought it'd be happy
 Thought you'd get a laugh
 Thought it'd be amusing
 Well I'm here to tell it like it is
 But I still hope and I still pray
 Someday things will change
 That little boy all alone on the playground
 Could really cheer up if he heard this song

'Cause one day
 People won't stare when you're holding hands

They'll love you even if you love another man

You'll put on your own big smile
 And spread it across the world for a million miles

You'll hold on to your big plans
 And you'll understand
 You have all the power you need
 To make a change
 And show the whole world what it's like to be gay

This is what it's like, 'Cause this is what it's like
 What it's like to be gay
 Oh oh, 'Cause this is what it's like
 What it's like to be gay
 What it's like
 This is what it's like, 'Cause this is what it's like
 What it's like to be gay
 What it's like
 This is what it's like 'Cause this is what it's like
 What it's like to be gay

Dit is hoe het is
 Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn

Misschien heb je op dit liedje geklikt
 Omdat je dacht dat het een leuk liedje zou zijn
 Je dacht dat je ermee zou kunnen lachen
 Je dacht dat het grappig zou zijn
 Wel ik ben hier om het te vertellen zoals het is
 Maar ik hoop en bid nog steeds
 Dat op een dag de dingen zullen veranderen
 Die kleine jongen helemaal alleen op de speelplaats
 Zou echt opgevrolijkt kunnen worden als hij dit lied
 hoorde

Omdat op een dag
 Mensen niet meer zullen staren als je elkaars hand
 vasthoudt
 Ze zullen van je houden zelfs als je van een andere man
 houdt
 Je zult je eigen grote glimlach tonen
 En die miljoenen kilometers verspreiden over heel de
 wereld
 Hou vast aan je grote plannen
 En je zult het begrijpen
 Je hebt alle kracht die nodig is
 Om iets te veranderen
 En om de wereld te tonen hoe het is om homo te zijn

Dit is hoe het is, Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn
 Oh oh, Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn
 Hoe het is
 Dit is hoe het is, Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn

Hoe het is
 Dit is hoe het is Omdat dit is hoe het is
 Hoe het is om homo te zijn

Tom Goss – Son of a Preacher Man

Billy Ray was a preacher's son
 And when his daddy would visit he'd come
 along
 When they gathered round and started talkin'

That's when Billy would take me walkin'
 Out through the backyard we'd go walkin'
 Then he'd look into my eyes
 Lord knows to my surprise

The only one who could ever reach me
 Was the son of a preacher man
 The only boy who could ever teach me

Was the son of a preacher man
 Yes, he was he was, yes, he was
 Being good isn't always easy
 No matter how hard I tried
 When he started sweet talkin' to me
 He'd come and tell me everything is alright
 He'd kiss and tell me everything's alright
 Can I get away again tonight
 The only one who could ever reach me
 Was the son of a preacher man

The only boy who could ever teach me

Was the son of a preacher man
 Yes, he was he was, lord knows he was

How well I remember
 The look that was in his eyes
 Stealing kisses from me on the sly
 Taking time to make time
 Telling me that he's all mine
 Learning from each other's knowing
 Looking to see how much we're growing

The only one who could ever reach me
 Was the son of a preacher man
 The only boy who could ever teach me

Was the son of a preacher man
 Yes, he was he was, oh yes, he was
 The only one who could ever reach me
 Was the sweet talkin' son of a preacher man
 The only boy who could ever teach me

Was the son of a preacher man...

Billy Ray was de zoon van een predikant
 En als zijn vader op huisbezoek ging, kwam hij
 mee

Als ze rond de tafel zaten en begonnen te
 praten

Nam Billy me mee om te gaan wandelen
 Wij wandelden dan door de achtertuin
 En hij keek in mijn ogen
 God weet hoe verbaasd ik was

De enige die me ooit zou kunnen bereiken
 Was de zoon van een predikant
 De enige jongen die het me ooit zou kunnen
 leren

Was de zoon van een predikant
 Ja, dat was hij dat was hij, ja, dat was hij
 Goed zijn is niet altijd gemakkelijk
 Maakt niet uit hoe hard ik mijn best deed
 Toen hij lief tegen me begon te praten
 Kwam hij me vertellen dat alles in orde is
 Hij kuste me en vertelde me dat alles in orde is
 Kan ik deze nacht weer weggeraken
 De enige die me ooit zou kunnen bereiken
 Was de zoon van een predikant

De enige jongen die het me ooit zou kunnen
 leren

Was de zoon van een predikant
 Ja, hij was het hij was het, de heer weet dat hij
 het was

Hoe goed herinner ik me
 De blik in zijn ogen
 Stiekem kusjes van me stelen
 Tijd nemen om tijd te maken
 Hij vertelde me dat hij helemaal van mij was
 Leren van elkaars kennis
 Om te zien hoeveel we groeien

De enige die me ooit zou kunnen bereiken
 Was de zoon van een predikant
 De enige jongen die het me ooit zou kunnen
 leren

Was de zoon van een predikant
 Ja, dat was hij dat was hij, oh ja, dat was hij
 De enige die me ooit zou kunnen bereiken
 Was de lief pratende zoon van een predikant
 De enige jongen die het me ooit zou kunnen
 leren

Was de zoon van een predikant ...

Wrabel – The Village

No, your mom don't get it
 And your dad don't get it
 Uncle John don't get it
 And you can't tell grandma
 'Cause her heart can't take it
 And she might not make it

They say, "Don't dare, don't you even go there"
 "Cutting off your long hair"
 "You do as you're told"
 Tell you, "Wake up, go put on your makeup"
 "This is just a phase you're gonna outgrow"

There's something wrong in the village
 In the village, oh
 They stare in the village
 In the village, oh

There's nothing wrong with you
 It's true, it's true
 There's something wrong with the village
 With the village
 There's something wrong with the village

Feel the rumors follow you
 From Monday all the way to Friday dinner
 You got one day of shelter
 Then it's Sunday hell to pay, you young lost sinner

Well, I've been there, sitting in that same chair
 Whispering that same prayer half a million times
 It's a lie, though buried in disciples
 One page of the Bible isn't worth a life

2x
 There's something wrong in the village
 In the village, oh
 They stare in the village
 In the village, oh
 There's nothing wrong with you
 It's true, it's true
 There's something wrong with the village
 With the village
 Something wrong with the village

Nee, je moeder snapt het niet
 En je vader snapt het niet
 Oom John begrijpt het niet
 En je kunt het oma niet vertellen
 Omdat haar hart er niet tegen kan
 En misschien overleeft ze het niet

Ze zeggen: "Durf niet, denk er zelfs niet aan"
 "Je lange haar afknippen"
 "Je doet wat je gezegd wordt"
 Zeggen je: "Word wakker, doe je make-up op"
 "Dit is slechts een fase die je gaat ontgroeien"

Er is iets mis in het dorp
 In het dorp, oh
 Ze staren in het dorp
 In het dorp, oh

Er is niets mis met je
 Het is waar, het is waar
 Er is iets mis met het dorp
 Met het dorp
 Er is iets mis met het dorp

Voel hoe de geruchten je volgen
 Van maandagochtend helemaal tot vrijdagavond
 Je hebt één dag om te schuilen
 Dan is het de zondagse hel, jij jonge verloren zondaar

Wel, ik ben daar geweest, zittend in dezelfde stoel
 Datzelfde gebed een half miljoen keer fluisterend
 Het is een leugen, hoewel begraven in discipelen
 Eén bladzijde van de Bijbel is geen leven waard

2x
 Er is iets mis in het dorp
 In het dorp, oh
 Ze staren in het dorp
 In het dorp, oh
 Er is niets mis met jou
 Het is waar, het is waar
 Er is iets mis met het dorp
 Met het dorp
 Er is iets mis met het dorp